

## Vaarwel



Geheel onverwacht overleed dit weekend karate-grootmeester Peter Wewengkang. De oprichter van Do Weng in Nierbeek heeft de karatesport voor iedereen toegankelijk gemaakt, zowel voor mobiele sporters als voor mensen met een beperking. Zaterdag is er in de karateschool een nagedachtenis, waarna in besloten kring de crematie plaatsvindt. Kijk verder op pag. 3.

IN MEMORIAM: PETER WEWENKANG

## 'Hij heeft zoveel voor de karatewereld betekend'

NEERBEEK

Peter Wewengkang is afgelopen weekend op 63-jarige leeftijd plotseling overleden.

Hij was een pionier van het karate in Nederland, richtte zijn eigen karateclub Do Weng op en bouwde een band op met veel mensen. Mensen groot of klein, beperking of geen beperking, jong of oud, hij sloot iedereen in zijn armen en probeerde een gids te zijn voor ieder die op zijn pad kwam. Naast het karate, zijn lust en zijn leven, leerde hij de mensen veel meer dan alleen karate.

Toen hij zijn grootmeester Satoshi Myazaki ontmoette, is hij tijdens zijn weg van het karate do het JKA karate rechtstreeks vanuit het hoofdkwartier in Tokyo gaan volgen. Hij richtte samen met zijn grootmeester JKA Nederland op en werd vanuit Japan benoemd tot Chief instructeur en tech-

nisch verantwoordelijke voor Nederland.

Met eer en geweten heeft hij dit uitgevoerd; er was geen andere weg dan de JKA weg mogelijk en in alle jaren heeft hij lesgegeven met hart en ziel, toernooien georganiseerd: klein tot groot, seminars

gevolgd en gegeven, hij werd uitgenodigd vanuit alle hoeken van de wereld om te scheidsrechteren, les te geven of er gewoon te zijn.

Afgelopen zaterdag is hij onverwacht gestorven en als een echte karateka betaamd, heeft hij nog hard gevochten tot het laatste moment. De karatewereld heeft een icoon verloren; zijn vrouw een echtgenoot, zijn kinderen een troeste vader, zijn kleinkinderen een grote kameraad en de liefste opa, zijn vrienden een trouwe vriend, zijn leerlingen een goede gids.

Peter Wewengkang zoals de meeste mensen hem kennen.



In liefdevolle herinnering

### Peter Wewengkang

\* Batavia, 29 november 1948  
† Maastricht, 7 april 2012

echtgenoot van

**Gerda Wewengkang-Alken**

vader en schoonvader van

**Ramon en Olga  
Marlon †  
Tamara en Giuseppe**

lieve en trotse opa van

**Paloma, Romina, Aaron en Marlon**

Onze papa, jullie inspirator

Peter Sensei, onze meest krachtige, wijze, charismatische, doch humoristische, vriendelijke, toegankelijke, vredelievende en uiterst wilskrachtige gids met een zesde zintuig ...

Jij was zo bijzonder gesteld op jouw familie. Alleen jij kon dat op jouw bijzondere wijze, je bent geslaagd in jouw missie, namelijk iedereen op jouw levenspad deel uit te laten maken van onze zeer hechte (karate)familie. Iedereen voelde zich op zijn gemak bij jou, vooral als jij begon te filosoferen of uren achtereen onverstoord naar hun verhaal luisterde. Jij gaf mensen altijd persoonlijke boodschappen, altijd eindigend met je vele mooie en originele wijsheden.

Wat jij wilde, heb je allemaal bereikt, meer dan dat! Jij hebt in vele harten voetstappen achtergelaten. Nu ga jij een hoger plan uitvoeren. Een plan waarbij een sterke persoonlijkheid gewenst is, maar jou kennende start je weer bij "SHIRO" (witte band) en zul je je eerst gaan herenigen met je zoon Marlon, om vervolgens weer een nieuwe familie te stichten.

**"Het is beter ooit iets moois te moeten verliezen dan het nooit gehad te hebben"**



# Dayonara



## Peter Wewengkang

\* Batavia, 29 november 1948

† Maastricht, 7 april 2012